

Beste Collega fractievoorzitters,

Volgende week willen wij graag bijgevoegde motie vreemd agenderen.

Het geeft invulling aan een vorm van zorg die in onze gemeente (nog) niet bestaat. We hebben voor iedere fase van het leven aandacht, jongeren, starters, gezinnen, vitale ouderen. Één fase van het leven krijgt echter in mijn/onze ogen niet voldoende aandacht en dat is de stervensfase.

Als ik namens mijzelf spreek zetten TV programma's als "over mijn lijk", maar ook blogs die de longarts Sander de Hosson schrijft me aan het denken over onze eigen gemeente? Kunnen onze inwoners, jong en oud, sterven nabij hun familie? In hun eigen omgeving? Kunnen de (klein)kinderen makkelijk langskomen?

Deze zoektocht / ambitie, samen met een concept van de artsen Sander de Hosson en Sabine Netters, hebben geleid tot deze motie.

Het zou prachtig zijn wanneer we ons gezamenlijk kunnen scharen achter dit plan en zo Tynaarlo ook neer kunnen zetten als gemeente met een actieve rol in deze belangrijke levensfase.

Alvast bedank!

Met vriendelijke groet,

Henk Middendorp

Fractievoorzitter